

*Gedachten vanuit de preek*

- Leven met uitstraling. Hoe doe je dat concreet? In deze preek gaat het om de manier waarop we als christen omgaan met ons **werk**. Waar doe je het eigenlijk voor? Hoe belangrijk is werk voor je? En hoe ga je om met collega's?
- Op het eerste gezicht helpt 1 Petrus 2 ons niet veel verder, want Petrus richt zich tot de **huisslaven** in de gemeente. Waarschijnlijk waren dat er velen, die het niet allemaal even goed hadden.\* Maar ja, wij kennen toch geen slavernij meer...?!
- Maar slaven waren vaak ook gewoon **werknemers**. Niet iedereen had het slecht. En ook vandaag kan je werk heel frustrerend zijn of zelfs vernederend. Alle reden dus om te luisteren naar wat dit Bijbelgedeelte ons vandaag te zeggen heeft.
- Petrus zegt: "Erken (letterlijk: 'onderwerp je aan') het gezag van uw meesters" (vers 18). En dat niet alleen aan hen die je goed behandelen, maar ook aan bazen die onrechtvaardig zijn. Paulus zegt iets vergelijkbaars: "Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt" (Ef.6:5).
- Waarom zeggen de apostelen dat? Hadden ze niet beter kunnen zeggen: 'Kom in opstand'!? Het heeft te maken met de **navolging** van die andere Meester: Jezus Christus. Petrus tekent Zijn weg met heel beeldende woorden: 'lichaam', 'hout', 'striemen' (vers 24).
- Aan zijn **voorbeeld** mogen wij ons spiegelen, schrijft Petrus.\* In je doen en laten (vgl. vers 22-23). En Paulus zegt: ten diepste zijn wij 'slaven van Christus' (Ef.6:6)! Hij is onze Meester en Hem moeten we gehoorzaam zijn! Dan ben je, zelfs als slaaf, vrij (1 Petr.2:16).
- Aan alles merk je dat geloof en werk, zondag en maandag niet gescheiden zijn! Integendeel, je geloof bepaalt de manier waarop je tegen werk aankijkt en ook de manier waarop je het doet. Ook in je werk ben je **navolger** van Christus!
- Paulus schrijft: "Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen" (Ef.6:7). Het 'alsof' staat er eigenlijk niet. Of je nu de boekhouding doet, aan het studeren bent, brood smeert of les geeft: doe het **voor God!** Niet met tegenzin, maar met plezier!
- Dat geeft een totaal andere kijk op carrière maken. Het gaat niet om succes of geld. Het gaat om het vervullen van Gods **roeping**, vanuit de gaven die Hij je gegeven heeft. Je criterium is niet wat 'men' vindt, maar hoe God jou wil gebruiken...
- Het maakt ook dat je heel anders **met mensen omgaat**. Paulus spreekt niet alleen de slaven aan, maar ook hun meesters (Ef.6:8,9). Als je Christus navolgt, zal dat blijken in hoe je omgaat met je collega's!
- En als het soms moeilijk is op je werk? Petrus zegt: weet dat lijden vanwege je **geweten**\* een vorm van genade is (vers 19). Haal niet je gelijk, maar (ver)draag het! Als je dat doet, ben je in goed Gezelschap! Je gaat in het voetspoor van Christus!

\* Slavernij was in de Oudheid heel gewoon. Het is belangrijk om te bedenken dat zeker niet alle slaven het slecht hadden. Sommige slaven hadden een leidinggevende en verantwoordelijke positie. Maar andere slaven liepen met een ijzeren keten om hun hals: 'Wie mij vindt, breng me naar mijn meester terug'. En sommigen werden ook mishandeld (vgl. vers 24)...

\* Letterlijk gaat het om het beeld van het natekenen, wat je is voor- getekend. Dat schrijf je na, je trekt het over... Dat wil zeggen: ons leven gaat de trekken vertonen van Jezus' leven.

\* 'Geweten' (= in de NBV: 'Doordat je aandacht op God gericht is'). Het woord voor geweten is letterlijk: 'samen weten'. Samen met God: zo weet je wat je moet doen...

*Tekst om vast te houden!*

*"Herinner u het woord dat ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer" (Joh.15:20a)*

*Vragen om in gesprek te gaan*

1. Lees 1 Petrus 2:18-25 en ook Efeziërs 6:5-9 nog een keer door? Noteer één punt vanuit die gedeelten waar je God voor wilt danken. En één punt van voorbede.  
...  
...  
...
2. Kun je aangeven waarom je voor je huidige werk of studie gekozen hebt? Zie je je werk als roeping van God?
3. Paulus roept op om je werk met plezier te doen. Waarom zou hij dat zeggen? Hoe is dat voor jou?
4. Petrus schrijft over het lijden van Christus als een voorbeeld, als een weg om te gaan. Heb je zo wel eens over Zijn lijdensweg gedacht? Wat is jouw reactie?
5. Petrus en Paulus schrijven over de manier waarop je met je leidinggevend en ondergeschikten omgaat. Ze roepen op tot gehoorzaamheid enerzijds en rechtvaardigheid anderzijds. Hoe ga je zelf om met je collega's? Maakt het nog verschil of zij leiding geven of ondergeschikt zijn?
6. Petrus schrijft over het lijden dat je kan overkomen, ook in je werk. Herken je dat? Noem voorbeelden. En als je het niet herkent, kun je dat dan ook 'genade' noemen?
7. We leven in een tijd van economische tegenwind. De werkloosheid loopt op. Wat gebeurt er met je als je je baan verliest? Hoe erg is dat? En wat kan de kerk op zo'n moment betekenen?

*Gebedspunten*

- *Neem de punten van dank en voorbede van vraag 1 mee in het afsluitende gebed.*

*Liedsuggeraties*

Psalm 90:8	"Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven"
Psalm 127:1,2	"Wanneer de Heer het huis niet bouwt"
Gezang 105	"Christus heeft voor ons geleden"
Gezang 188	"O Lam van God, onschuldig"
Gezang 473:1,2,9	"Neem mijn leven, laat het, Heer"
Opwekking 268	"Hij kwam bij ons heel gewoon"
Opwekking 480	"U stierf voor mij..."

*ds. Arjen Terlouw*

*Alternatieve vraag*

*In hoofdstuk 4 van zijn boek 'Namaakgoden' geeft Tim Keller aan dat de jacht op succes, rijkdom en macht je juist een 'outsider' maakt. Je wilt erbij horen, maar het lukt niet of – als het wel lukt – blijf je de twijfel houden of je wel succes genoeg blijft houden.*

*Kijk eens eerlijk in de spiegel aan de hand van dit hoofdstuk: hoe belangrijk zijn succes, rijkdom en macht voor jou?*

*De volgende dienst, over het zesde thema: 'Zegenend leven' staat gepland voor DV **zondag 3 februari.***

*NB. De zevende themadienst daarna zal i.v.m. de voorjaarsvakantie niet gehouden worden op zondag 24 februari, maar op **zondag 17 februari.** De kringvoorbereiding voor dat thema verschuift ook: naar: **dinsdag 12 februari.***