

Gedachten vanuit de preek

- Petrus rondt zijn brief af. Geloven in crisistijd: hoe doe je dat nu? Hoe blijf je op de been als je te maken hebt met lijden, vervolging en tegenstand? Als eerste punt wijst Petrus op de **omgang met elkaar** in de gemeente.
- Daarbij hebben de **'oudsten'** een voortrekkersrol. Zij moeten de kudde van God 'hoeden'. Die opdracht had Petrus van Christus zelf ontvangen (Joh.21:16). Het betekent de gemeente bewaren bij het heil in Hem en waken over wie dreigt te verdwalen.
- Van hen wordt gevraagd om een **voorbeeld** te zijn. Hoe? Door niet uit dwang, winstbejag of geldingsdrang te handelen, maar vrijwillig, bereid om te dienen, een voorbeeld in woord en daad. Dan zullen ze de 'krans van de heerlijkheid' ontvangen.
- Vervolgens richt Petrus zich eerst tot de **'jongeren'**. Zij moeten het gezag van de oudsten erkennen. Van oudsten die een voorbeeld zijn in geloof kunnen ze veel leren. Tenslotte spreekt Petrus 'allen' aan: ieder moet de minste willen zijn naar de ander toe.
- **Nederigheid** is de sleutel voor de omgang met elkaar in de gemeente van Christus. Je hebt elkaar hard nodig als de druk van buiten groot is. Bovendien: God is namelijk zelf een God van nederigheid, die de hoogmoedigen weerstaat (vgl. Spr.3:34).
- Het eerste waartoe Petrus oproept, is dus om een hechte gemeenschap te zijn. Het tweede dat hij benadrukt, is om **'nuchter en waakzaam'** te zijn (vers 8). Nuchter, dat is niet onder invloed. Waakzaam betekent alert. Niet slaperig zijn, maar wakker.
- Waarom is dat nodig? Omdat de **duivel** rondgaat als een 'briesende leeuw' (vgl. Spr.22:13; Am.3:4). Hij wil de 'kudde' (vers 2) verslinden. Het leven is niet neutraal. Achter de tegenstand is Gods tegenstander te herkennen. Wees alert!
- Hoe? Door (1) vast te staan in het geloof (vers 9) en je leven te laten rusten op het **fundament**: Jezus Christus! En door (2) moed te putten uit het feit dat je niet alleen bent in de strijd! Andere christenen delen in hetzelfde lijden.
- Tenslotte: weet dat de God van alle genade Zijn **belofte** geeft aan wie in het voetspoor van Jezus Christus gaat. Met vier woorden omschrijft Petrus die belofte: toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Kortom, Hij wapent en ondersteunt je in de strijd!
- Bovendien mag je weten dat het lijden maar voor korte tijd is. De hemelse **heerlijkheid** wacht! Daar mag je naar toe leven, van dag tot dag en met groot verlangen! En weet dat Hij over je waakt: "werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u" (vers 7)!

** In het Nieuwe Testament is de benaming 'oudsten' een vaste aanduiding voor de ambtsdragers in de gemeente die leiding geven. Net als in de Joodse traditie behoorden de leiders van de gemeente ook tot de ouderen. Petrus spreekt hen aan als 'mede-oudste'. Hij gaat als het ware naast hen staan.*

** Petrus sluit af met een korte groet. De medeuitverkorene uit Babylon' (vers 13) is de vervolgd gemeente van Rome. De groet met de 'kus der liefde' vinden we ook in Paulus' brieven (Rom.16:16; 1 Kor.16:20). Deze vorm van begroeting was kennelijke vanaf het begin onder christenen in gebruik.*

Tekst om vast te houden!

"Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God!" (Hebr.12:15a)

Vragen om in gesprek te gaan

1. "Werp al uw zorgen op Hem". Welke zorg of verdriet zou je zelf naar Hem toe willen werpen? Schrijf voor jezelf op. Bij de afsluiting is er gelegenheid (in kringgebed of een moment van stilte) om dat bij de Here God te brengen.
2. Neem een persoon in je gedachten die voor jou een voorbeeld van geloof en liefde is geweest, die geestelijk gezag voor je had of heeft. Probeer eens te verwoorden waardoor dat komt en wissel dat uit. Wat leer je?
3. Nederigheid wordt door Petrus aangeprezen als de sleutel voor de omgang met elkaar in de gemeente. Maar wat is nederigheid wel en wat is het niet? Hoe kun je (echt) nederig zijn of worden?
4. Petrus waarschuwt voor het gevaar van de duivel. Is dat gevaar ook vandaag herkenbaar? Zo ja, kun je er voorbeelden van geven?
5. "Wees nuchter en waakzaam", zegt Petrus. Hoe kunnen we dat vandaag in praktijk brengen en hoe kunnen we elkaar als christelijke gemeente daarbij helpen?
6. Petrus pleit voor een goed verstaan tussen de verschillende generaties. Je hebt elkaar veel te zeggen. Hoe zouden we in onze gemeente het gesprek tussen de generaties kunnen stimuleren?

Gebedspunten

- Dank God voor Zijn zorg, dat wij Hem aan het hart gaan en dat Hij ons wil toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
- Bid om nuchterheid en waakzaamheid, dat we – persoonlijk en als gemeente – weerstand zullen bieden tegen de boze.
- Bid om nederigheid, dat we bereid zijn om de minste te zijn en om de ander te dienen.
- Bid voor de broeders en zusters, die elders in de wereld lijden om Christus' wil en met wie wij verbonden zijn.
- Bid voor de zorgen en punten van verdriet die er bij vraag 1 naar voren gekomen zijn.
- Dank God voor het afgelopen kringseizoen, voor de zegen die Hij wilde geven. En bid dat we die zegen zullen vasthouden en koesteren.

Liedsuggeraties

Psalm 91:1,4	Heil hem wien God een plaats bereidt
Psalm 124:1,4	Laat Israël nu zeggen blij van geest
Gezang 107	Wie zich hovaardig heffen
Gezang 409:1,4	Laat ons de Heer lofzingen
Opw 546	Nabij Gods hoog verheven troon
Opw 704	O kerk, sta op

Alternatieve vraag

Deze Bijbelstudie vormt de afsluiting van een serie, waarin we nagedacht hebben over het thema 'Leven met uitstraling'.

Ga met elkaar eens na wat je mee wilt nemen en vast wil houden vanuit de diensten en de Bijbelstudies. Schrijf dat op voor jezelf en wissel het uit als kring!

Dit was de laatste themadienst over het jaarthema 'Leven met uitstraling'. In september 2013 hopen we te starten met een nieuw jaarthema.