

**Preek**

Gemeente van Christus,

Het woord bestond nog niet, anders waren ze vast zo genoemd. Weigerambtenaren. Daniël 3 gaat over drie Joodse mannen die weigeren te knielen. Ze staan in dienst van de koning, maar ze weigeren te doen wat hij zegt... Dat is vragen om problemen. Weigerambtenaren zijn doorgaans niet zo populair...

Wat is er aan de hand? In het vorige hoofdstuk lees je over de droom van Nebukadnessar. Hij droomt over een beeld, met een hoofd van goud. Dat hoofd was hij zelf. Hier is het hele beeld van goud, 30 meter hoog maar liefst. Hoe het er precies uit zag, weten we niet. Maar één ding is duidelijk. Dit beeld moeten laten zien hoe machtig hij is! En als teken daarvan moeten al zijn dienaren knielen. Er staat nergens dat dit beeld een van de Babylonische goden was, maar Nebukadnessar begrijpt heel goed dat het verzet van deze drie Joodse mannen vastzit op hun geloof.

Denk nu niet dat het in Babel verboden was in God te geloven. Zeker niet! Je mocht geloven wat je wilde... Zolang het maar privé was. Zolang anderen daar maar geen last van hadden. En zolang je maar meedeed met iedereen... Geen weigerambtenaren alstublieft. In Daniël 3 krijgen we dus het ware gezicht te zien van Babel. Zulke beelden worden vandaag niet meer gemaakt. Maar de principes van Daniël 3 kun je nog volop zien om je heen. Geloven is prima, zolang het maar privé is. Thuis mag je geloven wat je wilt... Geen probleem! Misschien ook nog wel interessant. 'Tsjonge, ga jij naar de kerk...'. Als je in het gewone leven maar meedoet. Doe niet of je anders bent... Want je moet zijn als de rest. Doe wat iedereen doet, dan ben je hartelijk welkom. Maar weiger je te knielen, dan heb je een probleem...

Vandaag gaat het om andere situaties dan in Daniël 3.

Het gaat misschien over je zakelijke carrière: hoe integer ben je? Als je collega's andere normen hanteren, af en toe een oogje dicht knijpen (omdat iedereen het doet), wat doe jij dan? Maak je dezelfde keuzes als de anderen of durf je anders te zijn?

Het gaat misschien over hoe je denkt over seksualiteit. Ik las over een Amerikaans onderzoek naar opvattingen van jongeren over seks buiten het huwelijk. Er waren twee groepen. De één groeide op in een heel vrij klimaat, waarin dat geen enkel probleem was. De andere groep bestond uit jongeren die waren opgegroeid vanuit de overtuiging dat seksuele gemeenschap bedoeld is voor het huwelijk. Wat bleek? In de praktijk was er heel weinig verschil te zien in de keuzes die ze maakten. Met andere woorden: privé geloofde de laatste groep wel in de Bijbel, maar in het gewone leven waren ze als ieder ander en maakten ze dezelfde keuzes.

Hoe vaak hebben wij al voor het beeld geknield? Hoe vaak buigen wij voor de druk van wat iedereen denkt en vindt...?

Deze drie Joodse mannen buigen dus niet!

En het gevolg laat zich raden: de koning wordt woedend.

Hij geeft hen nog een laatste kans: kniel of ik schiet... Maar hun antwoord is indrukwekkend. Ze zeggen eigenlijk: niet u bepaalt wat we doen, dat bepaalt God. Hij is onze Koning. Voor Hem staan we in vuur en vlam! Toen we in het doopgesprek het over dit stuk hadden, zei één van jullie (doopouders): “Je hoopt dat je kind later ook zo duidelijk zal zijn in de keuzes die hij of zij maakt... Zo overtuigd zal gaan geloven”.

Terecht vulde iemand anders van jullie aan:

“Maar ook als ouders zullen wij standvastig moeten zijn”.

Ik denk dat dat waar is. Met een beetje geloven redden we het niet. Met goede bedoelingen kom je er niet... Dan buig je op den duur met iedereen mee...

Wat is het geheim van deze drie mannen? Luister nog even mee naar wat ze zeggen in vers 17 en 18. *“Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.”* Het klinkt misschien op het eerste gehoor alsof ze twijfelen of God hen wel kan redden...

Maar zo zijn deze woorden niet bedoeld. Dat God hen kan redden, is geen vraag voor hen. Daar vertrouwen ze op. Maar het is voor hen niet de reden om Hem trouw te blijven. Ze dienen God niet om wat Hij voor hen doet... Ze dienen Hem niet omdat Hij voor hen zorgt... Dat doet Hij wel, maar daar gaat het hen niet om! Ze dienen God om wie Hij is! Om Hem zelf...

Dat is hun geheim. En dat vind ik inspirerend...

Bijvoorbeeld als het gaat om de opvoeding. Maar ook als het gaat om ons persoonlijk geloof. Denk eens aan je gebed. Waar bid je om? Heel vaak is dat toch om bescherming, zorg, succes, voorspoed. Maar wat als het anders gaat... Als je ziek wordt of werkeloos... Of... Vul maar in. Dan wankelt je geloof in God... Waar of niet? Hier leer ik van God te houden - niet om wat Hij doet, maar om wie Hij is! Van God houden, zelfs al redt Hij je niet... Dat is anders! Het is zeker niet gemakkelijker. Dat zie je aan het vervolg. Want koning Nebukadnessar is zo boos dat hij de oven nog zeven keer heter laat stoken. Maximaal heet. En daar worden de drie mannen ingegooid. Dat is opvallend... Je mag geloven wat je wilt in Babel... Maar er staat wel een oven...

Einde verhaal dus... Dat zou je denken.

Maar nee, het gaat anders. De koning kan zijn ogen niet geloven als hij opeens niet drie, maar vier mannen in de oven ziet. En niet vastgebonden, maar vrij rondlopend... Hij laat hen roepen en men stelt vast dat ze ongeschonden zijn. Nu roept dit voor onze moderne oren natuurlijk meteen allerlei vragen op. Hoe kan dit? Maar voor je aan die vragen toekomt, moet je er nog iets anders in horen. Want vuur dat niet verteert: dat kennen we in de Bijbel. Dat kom je tegen in Exodus 3: de brandende braamstruik. En daar is het een teken van Gods heilige aanwezigheid. Dat wil dus zeggen: God zelf is bij hen in deze oven... Dat is de belofte die wij hebben! Als je vertrouwt op deze God, dan is Hij erbij. Zelfs in het vuur!

Dat geldt ook voor jullie als ouders... Als je denkt aan je kind.

Je kunt het niet tegen alles beschermen... Hoe goed je je best ook doet. Dat is de ervaring van alle ouders, ook in de kerk. Vraag het maar na. Je kunt je kind uiteindelijk tegen heel veel dingen niet beschermen. Maar hier wordt gezegd: weet dat Hij erbij is. Er is nog een aanwijzing dat het God zelf is die deze mannen uit het vuur bevrijdt. De koning ziet immers een vierde gestalte, als van een godenzoon. Moet je misschien denken aan een engel? Of mogen we als christelijke gemeente ook denken aan de Zoon van God? Zeker! Sterker nog, dit verhaal wijst vooruit naar Golgotha, waar Christus binnenstapte in ons vuur, in onze dood. Zodat wij er ongeschonden uit mogen komen...

Er is een verhaal over een grote bosbrand. Toen de brandweerlieden na de brand gingen kijken, vonden ze een vogelnest, de moedervogel zat er nog op met haar vleugels uitgespreid. Ze was verbrand. Maar toen de brandweerlieden het nest oppakten, bleek dat haar jongen nog leefden. Beschermd door de vleugels van moeder... Wat een mooi beeld van wat Christus voor ons heeft gedaan. Dat is wat je ook hier leest, in Daniël 3.

Dit hoofdstuk toont ons niet alleen het ware gezicht van Babel. En het ware gezicht van onze samenleving. Tolerant, zolang je je maar niet anders gedraagt dan de res. Daniël 3 toont ons ook het ware gezicht van God. Hij belooft niet dat ons moeite en lijden bespaard wordt. Dat is niet wat de Doop vanmorgen belooft. Ook al wil je dat wel graag als ouders...

Daniël 3 leert ons iets anders: God redt deze drie vrienden niet van de vuurdoop, maar er door heen... En dat is wat Hij ook ons belooft. Hij belooft dat Hij ons bewaart, voor welke vuren wij ook staan...

De vraag is: durven wij het met deze God te wagen?

Dat is wel een spannende vraag, omdat je ook in onze tijd merkt dat de tolerantie afneemt. Bijvoorbeeld in de wetgeving... Denk aan het verbod op godslastering. Daar moeten we als christenen niet dramatisch over doen. Maar het wordt wel tijd, gemeente, dat we leren leven met overtuiging... En leven met overtuiging vraagt dat

wij in vuur en vlam staan voor Hem. Dat we van God leren houden, niet om wat Hij doet, maar om wie Hij is! Dat is de uitdaging van de Doop. Maar God geeft nooit een uitdaging zonder belofte!

Hij zegt: *“Wees niet bang...*

*Moet je door het water gaan - Ik ben bij je;*

*of door rivieren - je wordt niet meegesleurd.*

*Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren,*

*de vlammen zullen je niet verschroeien. (Jes.43:1b,2)*

En wat God zegt, dat doet Hij!

Amen.