

Gedachten vanuit de preek

- Bijna aan het eind van de film *Babette's Feast* neemt de generaal het woord. "Wij mensen", zo zegt hij, "denken dat het in het leven draait om onze keuzes. Maar er komt een tijd dat je je realiseert dat genade oneindig is! Wat van ons gevraagd wordt, is dat we die genade met vertrouwen verwachten en met dankbaarheid ontvangen!"
- Daarover gaat het in deze gelijkenis! Het evangelie van Jezus Christus is de oproep tot een feest! "Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit." Waarom? Vanwege het feest zelf! Vanwege de vreugde! Daar is het God allemaal om begonnen (vgl. Jes.25:6-9; Opb.19:9)! God heeft ons geschapen voor de vreugde! Dat is Zijn doel!
- De gastheer zendt uitnodigingen rond. Maar de een na de ander blijkt verhinderd te zijn. De eerste heeft een akker gekocht; de volgende heeft vijf juk ossen aangeschaft. En een derde is juist getrouwd. Eigenlijk zijn het ook allemaal wel begrijpelijke excuses...Zulke afwegingen maken we bijna dagelijks.
- Maar het gaat hier over God. Waarom zijn de genodigden niet enthousiast? Jezus is zelf te gast bij één van de Farizeeën. Het waren mensen die echt serieus waren. En toch zeggen ze 'nee' tegen de nodiging van het evangelie. Waarom? Omdat richting God netwerken niet helpt... Omdat het Hem niet gaat om jouw activiteit...
- Hoe zijn wij betrokken in de gemeente? Waar doen we het voor? Omdat we geloven dat het moet...? En hoe kijken we naar mensen die minder actief zijn of niet meedoen? Deze gelijkenis plaatst ons dus voor de spiegel... Jezus' indringende vraag is of wij wel echt ruimte in ons leven hebben voor Gods uitnodiging!?
- Je kunt die uitnodiging namelijk ook verspelen... Zo eindigt deze gelijkenis van Jezus. Dat raakt aan het jaarthema: 'Leven met overtuiging!' Daar komt het voor ons op aan (vgl. Hebr.10:19-25). Dat we niet achterop raken. Dat de overtuiging in ons geloof slijt... Dat we leven zonder echte overtuiging...
- Maar hoe houd je die overtuiging dan wel vast? Het gevaar is dat we zélf enorm ons best gaan doen om onze overtuiging op peil te houden. Maar het gaat om iets anders: "Wat van ons gevraagd wordt, is dat we die genade met vertrouwen verwachten en met dankbaarheid ontvangen!"
- Deze gelijkenis bepaalt ons bij de bron van leven met overtuiging! Gods genade. Zijn liefde met overtuiging! En hoe groot die liefde is, lees je hier: "Mijn huis moet vol zijn. Nodig ze met klem om binnen te gaan!" Het geheim is dus allereerst om je door die liefde te laten vervullen. Pas dan kun je zo 'koken' dat anderen de liefde proeven!

Vragen van hart tot hart



Heb je dat wel eens echt tot je door laten dringen? Dat God ons geschapen heeft om ons gelukkig te maken? Wat doet dat met je?

Naar de kerk gaan, bezig zijn met de Bijbel, actief zijn in de kerk: waar doe jij het voor? En hoe kijk je aan tegen mensen die minder actief zijn of niet meedoen?

Zeg eens eerlijk: is je geloof in vergelijking met vijf of tien jaar terug gegroeid? Of juist minder geworden? Hoe laat je je (ver)vullen?

Hoe moeilijk is het om te doen wat hier staat: Gods genade met vertrouwen te verwachten en met dankbaarheid te ontvangen?

Gespreksvragen



We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Neem even de tijd om kennis met elkaar te maken als er nieuwe kringleden zijn.

1. Leven met overtuiging! Dat is het thema voor dit seizoen. Wat is je eerste associatie bij dat thema? Wat verwacht je dit thema? En welke vragen zijn voor jou belangrijk?
2. In de gelijkenis zendt de gastheer zijn dienaren op pad om de gasten uit te nodigen. Op welke manier nodigt de Here God ons vandaag uit?
3. In Hebrreeën 10:19-25 waarschuwt de apostel voor het gevaar dat je als christen de overtuiging gaat missen. Hij roept op om vol te houden in de onderlinge liefde en zorg voor elkaar en in het bezoeken van de onderlinge samenkomsten. Reageer!
4. In deze gelijkenis komen allerlei verontschuldigen ter sprake. Hoe herkenbaar vind je deze excuses?
5. Wat is het verschil tussen 'met klem uitnodigen' (zoals de NBV vertaalt) en 'dwingen' (zoals in oudere vertalingen staat)? Maak het concreet aan de hand van je eigen ervaringen. Waar ligt de grens als je anderen het feest gunt, terwijl zij niet willen?
6. Hoe sterk verlang je zelf naar 'het feest' (Gods toekomst, de bruiloft van het Lam)?
7. Hoe kun je zo leven (zo 'koken' om het te zeggen met het beeld van de film *Babette's Feast*) dat de liefde van Gods gastvrijheid in jouw leven te merken is?

Alternatieve vraag

Bekijk met elkaar (dat kan bijv. op YouTube) 'Babette's Feast'. Het is bepaald geen actiefilm. Maar wie de moeite neemt om rustig te kijken, krijgt veel te zien! Op welke punten herken je in deze film een uitbeelding van de inhoud van het evangelie?

Gebedspunten



- *Dank de Here God voor het doel dat Hij met ons leven heeft. Dat Hij ons geschapen heeft voor de vreugde, voor het geluk.*
- *Dank God voor Zijn gastvrijheid. Dat Hij ook ons nodigt voor Zijn feest. Dat wij bij Hem mogen horen!*
- *Bid Hem om Zijn genade dat we in ons leven steeds zullen blijven luisteren naar Zijn uitnodiging!*
- *Bid ook om de vervulling met Zijn liefde, dat die liefde de bron is van onze overtuiging!*
- *Bid voor hen die 'achterop raken', bij wie de overtuiging wegraakt. Bid ook om wijsheid om hen met liefde te nodigen en terug te winnen.*

De volgende themadienst staat gepland op **zondag 13 oktober 2013**. In die dienst staat Daniël 1 centraal en het thema luidt: 'Heilige boontjes?! - Over geloven en het maken van keuzes'. Van harte uitgenodigd!