

## Gedachten vanuit de preek

- Jezus is op weg naar Jeruzalem. Veel mensen reizen met Hem mee, vertelt Lukas. Ze zijn enthousiast, maar opeens stopt de beweging. Want Jezus draait zich om. Hij gaat naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Wie Jezus wil volgen, ontkomt niet aan het kruis.
- Drie dingen noemt Jezus die horen bij het volgen van Hem. Allereerst: spreekt Jezus over het 'haten' van je vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zussen en zelfs je eigen leven. Zonder dat, zegt Hij, kun je Mijn discipel niet zijn. Het zijn raadselachtige woorden.
- Wat bedoelt Jezus hiermee? Het is belangrijk om te zien dat wij bij 'haat' (net als bij 'liefde') allereerst denken aan gevoelens. Maar in de Bijbel gaat het in beide gevallen (liefde en haat) om 'kiezen', 'voorrang geven'. Wat het zwaarst is, moet ook het zwaarste wegen!
- Vervolgens spreekt Jezus over 'je kruis dragen'. Wij denken bij dat woord direct aan 'lijden'. Ofwel in de vorm van vervolging, ofwel in de vorm van dingen die je overkomen als ziekte. Maar Jezus doelt op de consequenties, in allerlei vorm, die het volgen van Hem voor je heeft.
- Ook het derde dat Jezus zegt, heeft daarmee te maken. Bereid zijn om je bezit los te laten. Letterlijk staat er: er afscheid van te nemen. Jezus' indringende vraag is of wij bereid zijn die consequenties van de navolging van Hem voor onze rekening te nemen.
- Het is duidelijk dat Jezus dat niet vanzelfsprekend vindt. Hij spreekt met nadruk in de twee minigelijkenissen over 'gaan zitten'. Het volgen van Jezus vraagt dus niet alleen om een spontane keuze! Maar ook om een 'commitment': een blijvende toewijding en volharding
- Dat blijkt ook uit de beelden die Jezus gebruikt. De eerste gelijkenis gaat over het bouwen van een toren, waarschijnlijk een wachttoren voor een wijngaard (tegen rovers en dieren). Daarvoor moest flink gegraven en gebouwd worden. Kortom, een forse investering!
- De tweede gelijkenis gaat over een koning die ten strijde trekt tegen een andere koning. Maar voor hij dat doet, telt hij eerst zijn troepen. Het is opvallend dat beide beelden ontleend zijn aan situaties waarin het gaat over verdedigen en bewaren wat je hebt.
- Dat plaatst ons voor een bijna onmogelijke keuze. Afstand doen van wat je hebt, je geliefden op de tweede plaats zetten: wie kan dat? Maar anderzijds: wie van ons kan het meest kostbare wat je bezit bewaren en beschermen? Wie kan controle houden over zijn leven?
- Er is maar één begaanbare weg: de weg achter Jezus aan. Zijn leerling zijn. Door je leven te verliezen, win je het. Het is de weg die Jezus ging: kruis en opstanding! Het is, als het goed is, ook onze weg. Alleen door te kiezen, ben je werkelijk discipel (zout). Volgen met overtuiging!

## Vragen van hart tot hart

Wat riepen de woorden van Jezus in eerste instantie bij je op? Is dat anders geworden na de uitleg van de betekenis?

Ben jij bereid bent om de consequenties van de navolging van Jezus voor je rekening te nemen?  
Waar zou voor jou de grens zijn aan je toewijding aan God? (Denk aan Petrus' verloochening)

Wat betekent Jezus' kruis en opstanding voor je, juist als je nadenkt over navolging?

## Gespreksvragen



1. Stel je de mensen die achter Jezus aan lopen eens voor! Mensen aan de rand, mensen die gewoon meelopen, de discipelen die Jezus overal volgen. Waar zou je jezelf plaatsen?
  2. Jezus zegt dat je 'om bij Hem te komen' je familie en zelfs je eigen leven moet 'haten'.
    - a. Wat wil Hij daarmee zeggen?
    - b. Voor ons is dat vaak lastig voor te stellen. Maar denk eens aan christenen die leven in landen waar vervolging is, kun je je er dan meer bij voorstellen?
  3. Jezus spreekt ook over je kruis dragen? Wat bedoelt Hij *wel* en wat bedoelt Hij daar *niet* mee? En wat is dan jouw kruis?
  4. Jezus vertelt twee gelijkenissen over het berekenen van de kosten. Ze plaatsen ons, werd in de preek gezegd, voor een keuze. Afstand doen van je familie, je bezit: wie kan dat? Maar anderzijds: wie van ons kan het kostbaarste wat je hebt als mens vasthouden? Hoe sta je hierin?
  5. Jezus eindigt deze woorden met het beeld van het zout. Zoals zout zonder smaak geen zout kan zijn, kan een discipel die Jezus niet daadwerkelijk volgt geen discipel zijn. Wat heb je (persoonlijk) nodig om discipel te zijn *en* te blijven?
- \* *Deze Bijbelstudie vormt de afsluiting van een serie, waarin we nagedacht hebben over het thema 'Leven met overtuiging'. Ga met elkaar eens na wat je mee wilt nemen en vast wil houden vanuit de diensten en de Bijbelstudies. Schrijf dat op voor jezelf en wissel het uit als kring!*

## Gebedspunten



- *Prijs God voor Christus, voor Zijn weg naar Jeruzalem, voor Zijn lijden en sterven, voor Zijn kruis en opstanding.*
- *Bid om de bereidheid om Jezus echt na te volgen en op de eerste plaats te zetten in je leven.*
- *Bid voor hen die daadwerkelijk familie, vrienden, bezit moesten opgeven om Christus trouw te blijven.*
- *Bid voor onze gemeente, dat we een 'kruisvormige' gemeente mogen zijn, bereid tot navolging, achter Christus aan.*
- *Dank God voor het afgelopen kringseizoen, voor de zegen die Hij wilde geven. En bid dat we die zegen zullen vasthouden en koesteren..*

### Alternatieve vraag

Deze gelijkenis wordt vooraf gegaan door de woorden van Jezus over de nodiging tot het feestmaal, waarmee we het seizoen begonnen zijn (Liefde met overtuiging). Het lijkt alsof het gaat om twee verschillende boodschappen. En toch... Wat hebben deze twee gedeelten (Luk.14:12-24 & 25-35) met elkaar te maken?

Dit was de laatste themadienst over het jaarthema 'Leven met overtuiging'. In september 2014 hopen we te starten met een nieuw jaarthema! Heb je ideeën voor een thema of Bijbelboek? Laat het weten: via [predikant@hervormd.nl](mailto:predikant@hervormd.nl) of via de website: [levenmetgod.wordpress.com](http://levenmetgod.wordpress.com).